

Lucrezia Borgia

The cover features a dramatic illustration. In the foreground, a woman with long, flowing blonde hair and a pale, somewhat haunting expression looks directly at the viewer. She is holding a blue, ornate vase from which a thick, swirling white smoke or mist rises, partially obscuring her face. In the background, to the left, a man in a dark, patterned Renaissance-style garment and a cap looks on with a serious expression. The overall color palette is dark, with highlights on the woman's hair and the smoke.

96 PAGINA'S IN BEELD
PRIJS EEN GULDEN

LUCREZIA BORGIA

In het Barbarigo paleis in Venetie was het feest. Allerlei geluiden waren door de geopende ramen op straat te horen. Gondels met gemaskerden en muzikanten voeren voorbij. Een groep jonge edellieden, die rijk gekleed waren, spraken, zoals dat de laatste tijd veel voor kwam, over een familie, wier naam ondeugd, misdrijf, heiligschennis en luxe betekende: "DE BORGIA'S".



Ik ken de feiten, heren ! Mijn neef, kardinaal Carriale, vertelde ze me....

Oh...Geppo gaat ons weer een van zijn verhaaltjes vertellen. Ik heb er geen zin in, ik ben het zat !



Dat is nogal glad, dat jij zo spreekt, Gennaro ! Jij bent een gelukszoeker en je kent je ouders niet eens. Je draagt een verzonnen naam....



Dat zeg ik niet om je te beledigen, maar omdat we wapenbroeders zijn en elkaar trouw tot in de dood gezworen hebben. Jij boft dat je geen historische naam hebt.



Voor ons is het echter wat anders.
Wij hebben de plicht ons te in-
teresseren voor de narigheden van
onze tijd, omdat onze families
erdoor gecompromitteerd
worden !



Best, wek me maar als
Geppo klaar is met
zijn verhaal !



Welnu, het was in het jaar
1490....

.....97 !



Juist ! 1497 ! Op een zekere
nacht van woensdag op
donderdag....

Nee ! van
dinsdag op
woensdag !



Je hebt gelijk ! die nacht
zag een schipper, die in
zijn boot op de Tiber rond-
dobberde, iets angstaan-
jagends....



Grote God,.....maar...maar wat doen
die kerels ?



Vooruit ! Vlug wat !

Ja, mijnheer !



De hemel sta me bij, !
die man....die ruiter
ken ik !



Nou, om wie ging het ?

Om Caesar Borgia... en het lijk was dat van zijn broer Johannes, de man die hij had laten vermoorden !



Een duivelse familie, die Borgia's. Waarom doodde hij zijn eigen broer ?

Om een zo smerige reden, dat ik er niet over wil praten.



Dan zal ik er over praten. Caesar doodde Johannes, omdat beiden op dezelfde vrouw verliefd waren !





Ja...Overmorgen gaan we naar Ferrara, met het gezantschap dat de republiek Venetie naar de graaf van Ferrara stuurt !

Gaat kapitein Gennaro met ons mee ?



Zeker ! Gennaro en ik gaan nooit zonder elkaar !



Zeg...Kijk 'ns, hij is werkelijk ingeslapen !

Laat hem maar slapen, wij gaan binnen een goed glas wijn drinken.



Als die jongelui wisten, dat Lucretia hier was, zouden ze wel oppassen met zo te spreken... Over twee dagen zijn ze in Ferrara, het rechtsgebied van haar man!



Ah... daar is ze!



Hij slaapt! Dit feest heeft hem zeker erg vermoeid. Wat is hij toch knap!











Het is te gevaarlijk
het masker af te
nemen, maar ik
moet mijn tranen
drogen !



Mooi zo ! Ik kan weer teruggaan
naar Ferrara. Ik kwam alleen naar
Venetië om me te overtuigen van
haar ontrouw en ik heb al teveel
gezien !



Hoe heet
die jonge-
man, Rus-
tighello ?

Hij heet Gennaro
en is een geluk-
zoekend kapitein,
van wie niemand
de familienaam
kent.



Zorg dat
hij in
Ferrara
komt !

Daar hoef ik niet
voor te zorgen,
mijnheer. Hij ver-
trekt morgen met
het gezantschap van
de republiek
Venetië !









Ook al ken ik haar niet en ben ik door een visser in Calabrie opgevoed, van wie ik meende de zoon te zijn, ik zou mijn leven geven om haar te zien glimlachen !



Toen ik zestien was, hoorde ik de waarheid. Iets later sloeg een edelman me tot ridder, zonder zijn vizier te openen !



Sindsdien zoek ik het avontuur, om iets met mijn zwaard te kunnen presteren. Maar de eerste van iedere maand, waar ik me ook bevind, ontvang ik dezelfde boodschapper !



Hij overhandigt me een brief van mijn moeder, neemt mijn antwoord mee en gaat weg zonder een woord te spreken.

Je weet dus niet, wie je moeder is ?



Nee...maar ik weet dat ze goed,
lief en knap is...en vooral heel
ongelukkig...ze is omringd door
meedogenloze familieleden...



...door wilde dieren,
die klaar staan om me te
doden, zoals ze mijn
vader gedood hebben, toen
hij het geheim van mijn
geboorte zou openbaren !



Daarom wil ik maar een
ding..mijn moeder bevrijden,
haar dienen, haar wreken en
haar troosten !



Nu heb ik U alles over mij
verteld, vertelt U mij nu eens
iets over Uzelf...Zeg me uw
naam !





Ik heet Olofermo Vitel-
zzo, neef van Iago
A'piani, die U hebt la-
ten vergiften om hem
de burcht van Piombino
te ontfutselen !



Ik, mevrouw, ben Ascanio Petrucci,
neef van Pandolfo Petrucci, die U
de stad Siena ontnomen hebt, na
hem te hebben laten ver-
moorden !



Ik ben Apostolo Gazella, neef
van Alfonso van Aragon en
zoon van Francisco Gazella...
Beiden zijn gestorven onder de
handen van uw sluipmoorde-
naars !



Mijn
God !

Nu U onze namen
kent, wilt U ons
dan de uwe
noemen ?

NEE !
Heb mede-
lijden...
Niet in het
bijzijn van
Gennaro.



Vriend...de vrouw, waarmee jij over liefde sprak, is een gifmengster en echtbreekster....ze bedreef bloedschande in alle mogelijke vormen.....Bloedschande met haar broers en met haar vader, die Paus is !



Gennaro, wil je haar naam weten ?

Luister niet, **LUISTER NIET !**



Zij is **LUCRETIA BORGIA !**

OH !



Die naam, uitgesproken met verachting, wondde de vrouw tot diep in haar hart. Toen ze in Ferrara, in het huis van haar man, Alfonso d'Este, terug was, zon ze op wraak. Ze wist, dat de mannen die haar beledigd hadden in Venetië waren en dat het dus niet moeilijk was hen duur te laten betalen voor hun woorden.....



De lammelingen spuugden me mijn naam in mijn gezicht,
waar Gennaro bij was ! Nu haat en veracht hij mij...en dat
is hun schuld !



Oh..
Gubetta..
ik zal me
wreken !

Mooi zo ! Eindelijk
ken ik U weer. Uw
barmhartigheidsdromen
zijn weer over !



Ja... Maar Gennaro is
bij ze... Hem mag geen
haar gekrenkt worden !



Ik zou... Ik zou hem nog een keer willen zien, Gubetta !

Hem zien, maar hij woont hier vlak tegenover U. U hoeft alleen maar naar het balkon te gaan, om te kunnen zien wat die edelman doet !



Nee... ik denk dat hij hier straks langs komt met die vijf schurken !



Werkelijk ? Dan wil ik hem zien... alleen maar hem zien !

Alle Goden, wie zou die Gennaro toch zijn, en wat voor de duivel, wil vrouw Lucretia van hem ?



Ik geloof niet dat een vrouw als
zij, met konings- en pauselijk
bloed in de aderen, in staat is
tot platonische liefde !



Vroeg of laat zal ze me
vragen haar met dit zaakje
te helpen en dan zal ik
haar een behoorlijke beta-
ling vragen !



Op dat moment.....

Ja.. Misschien
hadden we er
beter aan gedaan niet
naar Ferrara te komen !
Lucretia Borgia is een ge-
vaarlijke vijandin !

En hoe hadden we dat
kunnen doen ? De senaat
heeft ons gestuurd en je
kan de orders van de
senaat niet in de wind
slaan !



Wees maar niet bang !
Die vrouw kan ons niets
doen. Wij zijn in dienst
van de republiek Venetië.



Het zou een oorlogsverklaring bete-
kenen aan de doge en Ferrara heeft
niet graag oorlog met zijne door-
luchte hoogwaardigheid !

Ja, maar,
men kan ook
heimelijk doden,
Geppo !



De Borgia's hebben vergiften
ter beschikking, die veel zeker-
der zijn dan dolken. Vergiften,
die in een dag, over een maand,
een jaar, al naar gelang ze
believen, doden !



Daar loopt
Montefeltro,
die ken je
misschien...

Goede genade,
maar hoe oud
is hij ?



Hij is 29.... Drie maanden geleden was hij blakend van gezondheid.... maar hij was zo dom om een avond te dineren bij de Borgia's !



Zoals je zag, gaat hij nu langzaam dood... Hij lijkt wel een oude kere! !



Heren, ik geloof, dat we Ferrara beter kunnen verlaten. Onze dienst zit er haast op en niemand zal merken dat we weg zijn !

Je hebt gelijk, we gaan vandaag nog weg.



Nee... Vandaag niet... Morgen !
Vanavond hebben we een uitnodi-
ging om bij de prinses Negroni te
dineren. Ik ben stapel op haar en
wil dat beslist niet missen !



Ik weet overigens, dat
jullie ook naar dat feest
moeten. We zullen onze
laatste nacht in Ferrara
plezier hebben !



En jij, Gennaro,
ben je ook van de
partij ?

Nee... de prinses heeft me niet
uitgenodigd. Ik ben van te
lage adel !



Dan vriend, wil ik er om
wedden dat je een amoureux
afpraakje hebt !

Misschien wel
met vrouwe
Lucretia !

Pas op voor
haar man, hij
is erg jaloers.



Hou in hemelsnaam op.
Als je nog eens de naam
van die vrouw noemt,
trek ik mijn
zwaard !

Kalm,
Genna-
ro. We
maakten
maar een
grapje !



Oh...nee...nee !
Waarom haat hij me
zo ? !



Waarom beantwoordt hij mijn
liefde met verachting ?



Vervloekt zij de naam
van de Borgia's ! Ik
zal je bewijzen hoe ik
ze veracht !



He ! Wat mankeert je,
Gennaro, waar ga je
heen ?



Laat mij m'n gang
gaan !



Het merk van gemeenheid, dat ik haar niet op het voorhoofd kon zetten, wil ik dan tenminste lezen op haar paleis !



ALLEMACHTIG ! Die ene letter minder in haar naam, slaat de spijker op de kop !



Maar ik wel ! Die twee kerels staan al een paar minuten naar ons te kijken !

Laten we maken, dat we weg komen. Tot vanavond !









Rustinghello, de vertrouwensman van Lucretia's echtgenoot, had zijn opdracht uitgevoerd. Gennaro, die geen tegenstand had kunnen bieden, was naar de kerker van het paleis gebracht en wilde wel eens weten wat hem te wachten stond. Lucretia was echter verontwaardigd over de belediging, die haar naam was aangedaan.....



Je zal er een gouden en een zilveren fles vinden, met twee geëmailleerde bekers ! In de zilveren fles zit zuiver water, in de gouden vergiftigde wijn !



Breng alles in de zaal hiernaast !

Verder nog iets, mijnheer ?



Ja. Neem je beste zwaard en houd je verborgen in die zelfde zaal, klaar om tussenbeide te komen !



Als ik je naam roep, kom je binnen met de flessen en de bekers. Als ik bel kom je met je zwaard !

Ik zal uw orders opvolgen.





Het gepeupel van Ferrara staat nu te gniffelen om mijn wapen, als om een symbool van de schande !



Ik sta erop, dat deze daad streng wordt gestraft, anders zal ik mijn vader op de hoogte stellen en mijn broer Caesar waarschuwen, die met 15.000 gewapenden in Forlì is en dan.....



Hou maar op, Lucretia, de dader is al bekend !

Bekend ?
Waarom is hij nog niet gestraft ?



Ik wilde eerst jouw mening over de straf horen !

Prachtig ! Je moet me beloven, dat hij, wie hij ook is, hier niet levend vandaan zal komen !









Waarom niet ? Zojust kwam je hier binnen als een furie....en je liet me zweren, dat die vent niet levend dit paleis mocht verlaten en nu.....

Nu ben ik van mening veranderd, Alfonso ! Ik ben wispelturig als alle vrouwen !



Kom eens naast me zitten, dan praten we als goede vrienden !

Jij bent mijn vrouw en ik ben al te gelukkig, dat je me een ogenblik bij je wilt hebben !



Wij houden van elkaar, is 't niet ? We zijn het meest benijdenswaardige paar in Europa. Waarom zullen we kibbelen om een gelukzoekende Venetiaanse kapitein ?



Een leeuw en een
leeuwijn maken zich
niet nijdig om een
vlieg. We moeten
die man wegjagen
en verder niet !



Ik ga de wacht zeggen, dat ze dat
jongemens zo gauw mogelijk uit
Ferrara zetten !

Daar is
geen
haast bij.



Ik vraag je, mijn man, laat mij die zaak
op mijn manier afhandelen !

Nee ! Ik wil het op
mijn manier
doen !





Welzeker ! Ik heb je in Venetië geschaduwd, ik zag je gemaskerd, als een loopse hond achter hem aanzitten !



Je hebt al te vaak echtbreuk en schande over dit huis gebracht. Nu zal ik om mijn bed een gracht van bloed aanleggen !



Hou er mee op ! Ik walg van jouw hele verschrikkelijke Borgia-familie.....en van jou, op wie ik stapelgek was, nog het meest !



Ik veracht je broer Caesar, alias Valentino, die al vanaf zijn geboorte bloedspatten op zijn snuit heeft.....



Ik veracht je moeder, Rosa Vanzoza, die oude spaanse hoer, die na Roma ook Valenza met haar schandalen bezoedelde.....

Alsjeblieft !



Ik veracht je vader, de Paus, die meer wijven bezit van de sultan van Baza-zet...die de gevangenis volzet met eerzame mensen en het heilig college van kardinalen...





De zaak interesseert me overigens niet. Ik wil dat die man sterft, en jij kan me alleen nog zeggen, hoe hij moet sterven !



Wil je dat ik hem door het zwaard laat sterven, of wil je hem zelf een glas siracusaanse wijn inschenken ?



Geef je me geen antwoord ? Dan geef ik mijn mannen opdracht hem dood te steken !

NEE...het zwaard niet....





Voordat U vertrekt zullen we samen volgens het oude gebruik klinken op de verzoening.

Graag, heer graaf !



RUSTIGHELLO!



Ja, mijnheer.

Zet het blad op die tafel !



Om U te tonen dat ik geen wraak
koester, zal mijn vrouw Lucretia zelf
de wijn mengen.



Als mijn man wist,
wat ik nu aan het
doen ben, zou hij
bibberen van
angst !



Hoe oud bent U,
kapitein ?

Twintig,
mijnheer !



Dan zou het toch echt wreed zijn U het leven,
de liefde, de italiaanse zon en uw mooie
jonge jaren te ontnemen !

Het zou vooral
wreed zijn ge-
weest me te ont-
rukken aan mijn
lieve arme moeder.



Mijn God ! Wat
vreselijk ! Wat
vreselijk !



Op uw gezondheid, kapitein !
Dat U nog lang mag
leven !

Op uw
gezondheid,
mijnheer !



Het is voor elkaar, Nu kan ik Gennaro en Lucretia alleen laten. Ze zullen hun laatste herdersuurtje beleven !



Goede reis, vriend, Doe Venetië de groeten !

Tot ziens, mijnheer !



Maar nauwelijks waren Lucretia en Gennaro alleen gebleven...

Gennaro.... Oh, Gennaro, je bent vergiftigd !

WAT ?!





Drink het, Gennaro ! Neem een druppel op je lippen en je bent gered !

Een ogenblik, mevrouw. Wie geeft me de zekerheid dat dit geen vergif is ?



Het zou niet de eerste keer zijn, dat U uw toevlucht neemt tot een dergelijk middel om uw slachtoffers te overtuigen !

Alsjeblieft, ... Probeer in mijn hart te kijken. Je zal nooit begrijpen, dat ik van je houd... dat ik mijn leven zou willen geven, om te voorkomen dat je verdriet hebt.





Bewaar dit flesje en draag het
altijd bij je. Het kan nuttig
zijn !



Nu mag je geen moment
meer wachten... vertrek snel
naar Venetië... verlaat Ferrara,
alsof het Sodom was, dat in
brand stond en kijk niet om !



Eerst echter... nog een
woord !



Zeg het maar, vrouwe
Lucretia !



Ik zeg je vaarwel, Gennaro. Ik zal je nooit weer zien. Jou te ontmoeten was de enige vreugde, die ik op de wereld had, maar dat bracht je leven in gevaar...



We scheiden dus voor eeuwig. Wil je me vergiffenis schenken, tenslotte heb ik zojuist je leven gered !



Mevrouw, ik kan U alles vergeven, behalve een ding !



Zweer mij op dat wat U
het dierbaarst is, daar U
van mij houdt zal dat m'n
hoofd zijn, dat U niets te
maken heeft met het feit
dat mijn moeder ongeluk-
kig is !



Nee...
Nee, dat
kan ik
niet
zweren !

Verdorven mens ! U
bekent dus dat vrese-
lijke wezen te zijn,
dat mijn moeder
ongelukkig gemaakt
heeft !



Vaarwel ! JE ZIJ
VERVLOEKT !



En jij, Gennaro, zij
gezegend....zij
gezegend !



Gennaro was gered, maar volgde helaas de raad van Lucretia niet op en ging naar zijn kamer. Rustighello had vanuit de zaal er naast gezien, dat de gravin de kapitein redde en zei de graaf, wat er gebeurd was. De twee mannen stonden nu voor het paleis te bedenken, wat hen nu te doen stond.



Het ging precies zo, mijnheer.
De gravin gaf hem het leven weer
door een geheimzinnig middel en
liet hem toen vluchten !

Vervloekt ! Wat
kunnen we nu nog
doen ?

Alles is nog niet verloren !
Ik heb de knecht van de
kapitein omgekocht om me
de plannen van zijn mees-
ter te vertellen !



Gennaro schijnt van- We zullen
nacht Ferrara te dus moeten
willen verlaten ! wachten tot hij
langs komt en
hem dan do-
den !



Wacht even...
er komt iemand
aan !



Kom Rustighello ! We
verstoppn ons in de scha-
duw van het huis.





Vertrek je ?
Maar we hadden
gezworen elkaar
nooit te verla-
ten en nu...

Ik heb een em-
stige reden,
Maffio, als we
elkaar in Vene-
tie weerzien, zal
ik je alles ver-
tellen !



Ik begrijp het... Toch is er
misschien een oplossing....
Ga vanavond met mij mee
naar Negroni, dan vertrek-
ken we morgen samen bij
het krieken van de dag....
Goed ?



Hmmm... Misschien heb je gelijk. Ik wil niet de
schijn wekken bang te zijn en... ik wil je niet alleen
laten. Misschien is deze stad ook voor jou
gevaarlijk !



Mooi zo,
Gennaro.
Gaan we
dan ?



Als ik het goed gehoord heb, gaan ze eten bij prinses Negroni...
dat zou nog wel eens een betere oplossing kunnen zijn.....



Kom, Rustighello ! Laten we weer naar binnen gaan !
Dat kan leuk worden !



Even later vonden de vrienden elkaar weer bij prinses Negroni. Gubetta was ook een van de gasten. De prinses en zes andere knappe meisjes onderhielden zich met de gasten. Spijzen en dranken werden overvloedig opgediend.....



Graaf Orsini, is' uw vriend altijd zo stil ?

Ja....Zo is hij altijd, helaas. Neem me niet kwalijk, dat ik hem meebracht, zonder dat hij uitgenodigd was !



We zijn wapenbroeders. Hij redde m'n leven bij de slag bij Rimini en ik het zijne bij de slag van Vicenza. Een zigeuner heeft ons voorspeld dat we op dezelfde dag zullen sterven !



Je houdt dus veel van hem ?

Voor zover een man van een andere man kan houden !























Zeker, heren... Ik wed
om duizend dukaten,
dat onder deze kappen
zich onze lieve tafel-
genootjes verbergen...
Ga eens kijken !



Goede God ! De zaak wordt
steeds vreemder !



...de hoofden van
velen vallen trillend
op de grond !

Ik weet niet waar-
om, maar mijn
bloed stolt in mijn
aderen !

Een smerige
val ! We zijn
in het hol van
de duivel terecht
gekomen !



Niet in het hol van de duivel,
heren, maar in mijn huis !

**LUCRETIA
BORGIA!**



In levende lijve, heren ! Een paar
dagen geleden sprak U deze naam ver-
achtelijk uit en nu....klinkt er
angst in uw stem !



Nu is het mijn beurt.
Ik kondig U een ver-
schrikkelijk bericht
aan...U bent alle-
maal VERGIFTIGD !



Probeer niet te vluchten ! De zaal hiernaast is vol hellebaardiers en U bent ongewapend ! Denk aan God...denk aan uw ziel !



Vertrouw U toe aan deze eerwaarde vaders, ze zijn paters van de orde van Sint Sixtus. De Paus heeft ze me ter beschikking gesteld voor assistentie !



Zowel aan uw zielen heb ik gedacht als aan uw lichamen !



Goede God ! Vijf lijkkasten !









Oh...Gennaro...Dood me
alsjeblieft niet ! Sta toe dat
ik voor ik sterf de tijd krijg
om mijn zonden op te biech-
ten en te boeten !

U liegt,
mevrouw !



Nee ! Als jij het zou willen,
zou ik in een klooster gaan,
mijn haar laten afscheren, me
wentelen in het stof, dag en
nacht bidden voor jou.....
voor iedereen, die ik heb
laten
lijden !



Laten we blijven leven....allebei, Gennaro....Ik om te boeten
en jij om me te vergeven.....heb medelijden met een ongeluk-
kige vrouw, die alleen maar
medelijden vraagt !









BEROEMDE VERHALEN IN BEELD

**NANA
CASANOVA
LUCREZIA BORGIA
MADAME DE POMPADOUR**

Meer titels in voorbereiding

**96 PAGINA'S
PRIJS EEN GULDEN**

Een nieuwe uitgave van
UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
Hilversum

BEROEMDE VERHALEN IN BEELD

**NANA
CASANOVA
LUCREZIA BORGIA
MADAME DE POMPADOUR**

Meer titels in voorbereiding

**96 PAGINA'S
PRIJS EEN GULDEN**

Een nieuwe uitgave van
UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT
Hilversum